

Overlijden

IN MEMORIAM

HUGO LEUPE



Een overlijdensbrief vinden in je brievenbus geeft altijd een akelig en vreemd gevoel.

Die dinsdagmiddag in mei was het dan weer zover : Hugo Leupe !

Wie had dat gedacht !?

Ik geef toe dat we Hugo en Marie Cecile de laatste jaren niet meer regelmatig zagen op de jaarlijkse bijeenkomsten van de Kring, maar dat wil niets zeggen.

De betrokkenheid en de interesse was er niet minder om.

Laatst waren ze op het congres in Leuven, dacht ik.

Voor de Kring heeft Hugo heel wat betekend.

Niet alleen door zijn opzoekwerk, niet alleen door zijn publicaties, niet alleen door zijn interventies bij lezingen, niet alleen door zijn buitenlandse contacten maar ook en vooral door zijn *présence* op de bijeenkomsten.

Voor en na was hij steeds een onderhoudend *causeur* die over heel wat achtergrondkennis van de geschiedenis van ons beroep beschikte en zeker over de talloze *petites histoires* van meer recentere gebeurtenissen.

Met zijn typische fiere houding, met zijn West-Vlaamse tongval was hij bovendien een aangenaam gesprekspartner die niet gespeend was van humor.

Toen wij beginnend lid waren van de Kring, was hij het die ons direct begroette, begeleidde en aanzette tot opzoekwerk en publicaties.

We werden uitgenodigd in Meulebeke waar we West-Vlaams warm werden verwelkomd.

Dadelijk troonde hij me mee naar zijn werk-studeerkamer : *where the magic happens*

Daar tussen zijn collectie boeken, notities en knipsels zijn dus de talloze artikels en boeken ontstaan die wij allen nu nog in onze bibliotheek hebben : “Geneesmiddelen en remedies in de Bijbel”, “Christus als Apotheker”, “De apotheker en chocolade” en zijn

magnum opus : "De apotheek, bakermat van uitvinders."

We spreken dan nog niet van de vele artikels in het Bulletin van de Kring en in het alumni-blad van de KULEuven.

Hugo Leupe, "apotheker en lid van diverse verenigingen" lezen we op het overlijdensbericht.

Wel, in onze vereniging zal Hugo vermeld staan en herinnerd blijven als een integer man die zijn beroep en zijn hobby - de geschiedenis- met ernst en liefde ter harte nam.

Hopelijk heeft zijn begeesting en zijn interesse voor de geschiedenis jonge collegae aangezet om in zijn voetsporen te treden.

Vale, beste Hugo !

Romain Van Hautekerke.



Dankbare herinnering aan

**De heer
Hugo Leupe**

echtgenoot van mevrouw Marie Cecile Coudeville

Apotheker

Geboren te Kanegem op 7 oktober 1939 en
plots overleden op 14 mei 2016.

Lid van diverse verenigingen

(Mijn God)Gij zijt de rust

De deugddoende rust
En U, Gij zijt de nostalgie
En Die ze stilt

Met plezier en vreugde
Wijd ik U mijn bewaarplaats
Mijn hart en ogen toe

Dring in mij binnen
En sluit de deur
Achter U zachtjes toe

Verdrijf alle smart uit mijn borst
Moge mijn hart
Van Uw vreugde vervuld zijn

Oh, vul volledig mijn ogen
Als uw tabernakel
Dat alleen door U verlicht is

(Schubert D776)

Met dank aan mijn vrouw, kinderen,
kleinkinderen, familie en mijn vrienden
die mij gelukkig gemaakt hebben.
Hugo