

Overlijden

† Op 27 juli 2013 werd afscheid genomen van ons lid Werner Vlassak (B-Bierbeek), licentiaat scheikunde en bedrijfsapotheker. Zoals het overlijdensbericht vermeldt, was hij "heel bijzonder, heel gewoon, gewoonweg een heel bijzonder man". Hij was fel historisch geïnteresseerd, niet alleen voor de geschiedenis van zijn vak, maar ook als stadsgids van zijn stad, Leuven.

Hij was een rustig man die genoot van het lezen van onze Bulletins. Werner had een klare kijk, met zinvolle opmerkingen en goede suggesties, maar nooit opdringerig.

De Kring betuigt hierbij zijn gevoelens van medeleven aan de getroffen families.



† In het begin van 2013 overleed te Luik (Liège) Jacques De Grootd, lid van de Kring sinds vele jaren.

De Kring deelt in de rouw van de familie.



Na een langdurige ziekte overleed op 24 september 2013 mevrouw **Jacqueline Wouters**, echtgenote van onze secretaris, collega Guy De Munck.

Sinds jaar en dag was zij een bezielende kracht bij onze Kring, samen met haar echtgenoot Guy. Aanwezig op alle congressen, een handje toesteken waar het nodig was, zonder veel poespas maar met een kordate aanpak.

Ze was graag gezien bij onze leden die regelmatig deelnamen aan de congressen als vlotte verteller aan tafel. Ze werd gewaardeerd voor haar nuchtere kijk en haar mening over het verloop van de bijeenkomsten. Steeds op de achtergrond drukte ze toch haar stempel op het vlotte verloop van een onderneming die haar echtgenoot Guy ondernam.

We zullen haar missen voor vele redenen. Maar we zullen haar herinneren als een minzame vrouw zonder franjes, behulpzaam, eerlijk en recht door zee.

Vaarwel Jacqueline, de Kring rouwt mee bij je afscheid

