

OVERLIJDEN

In memoriam Maria Hubertina van den Brekel – Kerckhoffs

Na een periode van ziekte, overleed op 14 januari 2012, te Vucht (NL), ons lid, mevrouw

Maria Hubertina van den Brekel – Kerckhoffs, “Miep”

in de leeftijd van 72 jaar.

Het bestuur van de Kring biedt aan de familie, mede in naam van de leden, zijn condoleance aan.

In memoriam apotheker Tillo Geldof



*Soms is er zoveel wat we weten
naar zo weinig wat we kunnen zeggen ...*

Verdriet en dankbaarheid gaan samen
bij het heengaan van

DE HEER

TILLO GELDOF

Apotheker op rust

*Gewezen Ondervoorzitter van de Koninklijke Harmonie van de Congregatie
Gewezen lid van de kring voor de geschiedenis van de Pharmacie
Gewezen lid van 'Club 17'
Gewezen Voorzitter Kaartersclub 'Aubisque'*

Geboren te Izegem op 30 november 1935
en overleden in de Palliatieve Zorgenheid 'Het Anker'
van het H.Hartziekenhuis 'Campus Westlaan' te Roeselare
op vrijdag 30 maart 2012, gesterkt door de ziekenzalving.

Collega Geldof was een dynamisch bestuurslid van de Kring van 1994 tot 2001, toen hij wegens een aanslepende ziekte ontslag diende te nemen.

We herinneren Tillo als een begeistert verzamelaar en actief bestuurslid; een collega die steeds klaar stond om te helpen waar het nodig was. Hij hield regelmatig een lezing en verzorgde tentoonstellingen over medicinale gewichten. Het logo van de Kring hebben we te danken aan zijn initiatief en tussenkomst. Een graag geziene gast op congressen waar hij zijn tafelgenoten kon vermaken met een grap en een lach.

Afscheidsrede tijdens de gebedsdienst op 5 april 2012.

Wij zijn hier vandaag allen samengekomen om afscheid te nemen van Tillo Geldof, genoemd naar deze St.-Tillokerk. Hij beschouwde zichzelf als een eenvoudig man van bescheiden afkomst. Toch heeft hij in zijn leven een aantal minder alledaagse zaken gerealiseerd ondanks de gesel, waar hij een groot deel van zijn leven tegen gevochten heeft.

Zo heeft hij, hier in deze kerk, een kerkconcert georganiseerd toen hij nog ondervoorzitter was van zijn geliefde maatschappij, de Koninklijke harmonie van de Congregatie. Wij danken dan ook het bestuur en de leden van het congregatiemuziek voor hun aanwezigheid en de laatste eer die zij hem zullen brengen tijdens deze gebedsdienst.

Weinigen onder u zullen weten dat hij een boek heeft geschreven als co-auteur, eigenlijk een naslagwerk, over de gewichten die apothekers gebruikten bij het wegen van medicijnen door de eeuwen heen ("Pondera Meticinalia", 1989). Daarbij organiseerde hij verschillende tentoonstellingen rond de geschiedenis van zijn beroep, o.a. te Kortrijk, Veurne en Brugge. Hij verzamelde een prachtige collectie aan apotheekgewichten en weegschalen waarvan de eerste exemplaren honderden jaren oud zijn en dateren van vóór de invoering van het metrieke stelsel in Europa.

Op het gedenkkaartje dat u straks zult ontvangen, vind u de foto van een ornament dat hij heeft laten maken ter gelegenheid van de uitgave van zijn boek en dat centraal stond op deze tentoonstellingen. Hierop kunt u de symbolen terugvinden van de 5 belangrijkste apotheekgewichten.

Als lid voor de kring van de geschiedenis van de farmacie organiseerde hij o.a. een 2-daags congres over de geschiedenis van de farmacie in het kasteel 't Blauwhuis te Izegem en hij schonk een oude apothekerskast aan het museum van de faculteit voor Farmacie van de universiteit Gent.

Tillo had een apotheek in de "wijk achter de kerk", in de Kortrijksestraat, waar hij elke dag zijn patiënten zo goed mogelijk probeerde te helpen en te adviseren. Hij was een graag geziene apotheker die naar zijn patiënten kon luisteren. Hij was nooit om een kwinkslag verlegen en er werd vaak hartelijk gelachen in de apotheek. Dat deze er van buiten uitzag als een antiekzaak, logisch in het licht van zijn passie, zullen velen onder u zich nog herinneren.

Hij reisde graag en vooral naar het Midden-Oosten omdat hier de bakermat van onze geschiedenis en van de oorsprong van de medicijnen lag. Zijn reizen gingen richting Jordanië, Libanon en Egypte. In de warme zon kon hij ook uitermate genieten van lekkere ijsjes, zonder dewelke de reis niet compleet zou zijn geweest. Terug thuis gaf hij dan weer de voorkeur aan pralines en chocolade. Ook koken was een echte hobby van hem waar hij zijn creativiteit in kwijt kon. Zo huurde hij op een dag de oven van de bakker aan de overkant van de straat om er een volledig speenvarken in te bereiden en rookte hij ganse zalmen in zijn garage.

Hoewel hij weinig politieke voorkeur had, las hij, naast zijn dagelijkse standaard, ook graag "Het Pallieterke". Niet in het minst omdat hij zich aangesproken voelde door de ondertitel: voor mensen met een goed hart en een slecht karakter. Dat slechte karakter sloeg dan op het feit dat hij zo graag zijn vrienden eens goed voor de gek hield. Hij had inderdaad een goed hart. Vaak hebben wij hem de minder bedeeden weten helpen. En zo begrijpend als hij was voor zijn medemens, zo hard was hij voor zichzelf. Zelfs tijdens zijn laatste dagen in "Het Anker", het palliatief zorgcentrum te Roeselare, bleef hij zijn pijn verbijten. Ook toen loste hij nog een kwinkslag tegen zijn kinderen en familie, zijn bezoekers en het verplegend personeel. Dankzij de goede zorgen die hij daar heeft gekregen, zijn laatste 2 weken heel sereen verlopen.

Namens zijn kinderen en de familie willen wij alle aanwezigen bedanken om deze laatste groet te brengen.