

OVERLIJDEN



Op 16 september 2010 overleed ons lid apotheker Léon Mombaerts (Leuven –B), in de ouderdom van 86 jaar.

We condoleren oprecht zijn echtgenote, collega Daisy Kortleven en de familie.

IN MEMORIAM

In memoriam Tilly van de Sande-Swart

Op 14 december 2010 overleed Barthilde Sophia (Tilly) van de Sande – Swart op de leeftijd van 92 jaar. Door haar overlijden verliest de Kring een betrokken en zeer belangstellend lid. Tilly en haar echtgenoot Jaap van de Sande zijn jarenlang trouwe bezoekers van onze congressen geweest en ze leverden daar ook hun bijdragen aan. Diegenen die de voorjaarsbijeenkomst in Vlissingen in 1996 hebben bijgewoond zullen zich ongetwijfeld de gastvrije en feestelijke ontvangst van de congresdeelnemers in de toen honderdjarige apotheek aan de Badhuisstraat herinneren. De laatste jaren was het voor Tilly niet meer mogelijk om onze bijeenkomsten bij te wonen, maar haar interesse in ons wedervaren is tot het laatst gebleven. Wanneer je bij haar op bezoek kwam vroeg ze daar ook altijd naar.

Tilly en Jaap van de Sande waren gepassioneerde boekenverzamelaars. Tilly's belangstelling gold in hoofdzaak Dante, ze sprak ook vloeiend Italiaans, en Jaap heeft een prachtige verzameling bijeengebracht met als onderwerp de farmacie in de ruimste zin van het woord. Beide verzamelingen zijn door Tilly onder zeer genereuze condities aan de Leidse Universiteitsbibliotheek geschonken. Ze heeft gelukkig de prachtige catalogus ter gelegenheid van de Dante tentoonstelling in de bibliotheek in oktober vorig jaar nog kunnen zien en het speet haar heel erg dat haar fysieke conditie een persoonlijk bezoek aan die tentoonstelling niet meer toeliet.

Wat ik het meest in Tilly bewonderde was de manier waarop ze met haar steeds toenemende beperkingen wist om te gaan, het moet heel moeilijk voor haar zijn geweest om steeds weer een stapje terug te doen en te ervaren dat de dingen die je graag deed niet meer mogelijk waren. Maar ondanks dit alles bleef ze opgewekt en vol hartelijke belangstelling naar het wedervaren van haar familie en vrienden. Ik heb haar eigenlijk nooit horen klagen.

Binnen de Kring gaan gevoelens van oprecht medeleven uit naar haar familie.

Moge zij rusten in vrede.

Annette Bierman

