

NATIONAAL FARMACEUTISCH MUSEUM "DE MORIAAN" TE GOUDA

Guy Gilijs

Tijdens het laatste congres in Bodegraven (17/18 april 2010) kregen we de gelegenheid om het nieuwe farmaceutisch museum "De Moriaan" te bezoeken in Gouda. Een uitstap die meer dan de moeite waard was.

Het huis aan de Westhaven, reeds genoemd in 1518, met een voorgevel uit 1617, die "op de vlucht" gebouwd is (beetje voorover hangend), kreeg eind 2007 de bestemming als Nationaal Farmaceutisch Museum "De Moriaan".

In de loop van de 18^e eeuw werd hier onder meer tabak verkocht, vandaar de naam Moriaan (Morianen werden immers verondersteld de hele dag tabak te roken!).

Bij het binnen komen staat de bezoeker meteen in de oude tabakswinkel (1), die nu een farmaceutische uitstraling gekregen heeft: gemarmerde houten muren en opstand met een grote slang boven de toonbank.

Verder kan je een prachtige simpliciakast van het Rotterdams chirurgijngilde bewonderen.

Op de eerste verdieping staat het laat 19^e eeuwse apothekersinterieur van de Kralingse Apotheek uit Rotterdam: een echt pronkstuk!

Bovendien is hier ook de fraaie apotheekopstand met bijhorende werktafel ingericht, afkomstig uit de apotheek Grendel te Gouda (2), met farmaceutisch glas- en aardewerk, apparatuur voor bereidingen en analyses, geneesmiddelenverpakkingen etc... De houtstructuur is op de toonbank en op de deuren van de opstand geschilderd.

Het museum is een "vertelmuseum", waar vrijwilligers de bezoeker, indien gewenst, rondleiden en antwoorden op de gestelde vragen. Maar ook in het interieurontwerp is gekozen voor deze "vertelfunctie": spiegelwanden tegenover de tentoongestelde objecten fungeren als informatiedragers en waar filmpjes de bezoeker een kijkje gunnen in de praktijk van de geneesmiddelenbereiding. De inhoud van alle laden van de simpliciakast wordt op de spiegelwand tegenover de kast getoond.

Ook de tuin wordt opnieuw ingericht om de bezoeker kennis te laten maken met het geneeskruid.

Een prachtige realisatie die een ontspannen en leerzaam bezoek toelaat.

Westhaven 29, NL-2801 PJ Gouda

www.museumgouda.nl

woensdag t/m zondag van 12.00-17.00 uur.

P.S. Niet vergeten tevens het interieur van een apotheek uit Zierikzee te bezoeken (eind 18^e eeuw), in het Catharinagasthuis, aan de overkant. Trouwens, met hetzelfde toegangskaartje.

