

BEZOEK AAN HET APOTHEKERSMUSEUM "KISTERS" TE DOORWERTH (NL)

Apr. Guy Gilijs



Na een leven lang verzamelen is het eindelijk zover voor apothekersecht paar Huub en Marianne Kisters uit Doorwerth (NL).

In een 700 m² grote kelder onder hun huis hebben zij onlangs Apothekersmuseum Kisters geopend. Ons lid mevrouw Marianne Kisters nodigde de Kring voor de Geschiedenis van de Farmacie in Benelux uit voor een bezoek op zondagnamiddag 16 maart, ter gelegenheid van het najaarscongres in Arnhem.

In het museum zijn onder andere te zien: 172 verschillende drinktuitjes, handbalansjes, infuusspannen, vijzels, inhalatoren, kasboeken uit 1800, honderden medicijndoosjes en vele geschilderde farmaceutische stillevens. Verder staan er in het museum alle generaties poedervrouwmachines, 40 jaar reclamemateriaal van groothandels en industrie, 43 verschillende gapers (in de jaren '70 door Zwitsal uitgegeven) en oude apotheekinrichtingen uit Amsterdam, Doorwerth, Roermond en

een apotheekopstand uit 1870, inclusief alle 550 originele potten, afkomstig uit het Tsjechische Brno.

De hele tentoonstelling is de oogst van 50 jaar lang alles verzamelen dat de maken heeft met het apothekersvak.

Urenlang hebben we met veel interesse genoten van het bestuderen van deze overweldigende collectie, zoals uit de volgende foto's mag blijken.

Het Museum is alleen op afspraak te bezoeken.

Adres: Van der Molenallee 14, Doorwerth.

Tel: 0031 (0)26 3275957



